

De vijf vragen van Yvonne

Waarom ben je stamgroepleider worden?

Ik kom uit Hilversum en ben in 1979 rechtstreeks van de opleiding in het Jenaplanonderwijs gerold. Ik ben gestart op deze school. Die heette toen nog de Wettenaer. Mijn eerste stamgroep was een middenbouwgroep, de Urveslurven. Ik ben 'groot geworden' met het gedachtengoed van Peter Petersen. Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben.

Waarom werk je op Het Mooiste Blauw?

Het bijzondere aan HMB is dat ik telkens weer de uitdaging mag aangaan om een kind te helpen in zijn ontwikkeling, dat elk kind mag leren op zijn eigen manier.

We zien al jaren dat ook kinderen van oud-leerlingen bij ons naar school komen. Dat vind ik mooi om te zien.

Wat vind je het leukste om te doen?

Ik hou van zingen, probeer Yukelele te leren spelen, 'spreek' al jaren Spaans met een native speaker, hou van wandelen en lezen. Ik kook graag en moestuinier.

Waar droomde jij als kind van?

Als kind wilde ik altijd al juf worden. Speelde schooltje met de hele buurt. Dat zat er gewoon in. En het is gelukt.

Wat is je favoriete spreuk/quote?

Het leven is een kwestie van betrokkenheid!