

De vijf vragen van Toin

Waarom ben je stamgroepleider geworden?

Al vrij vroeg in mijn studerende/werkende leven wist ik dat ik heel graag met kinderen aan de slag wilde. Dat was voor mij de reden om te starten in het onderwijs. Na 22 jaar gewerkt te hebben op een reguliere basisschool in Eersel, bood zich de kans aan om een frisse start te maken met een voor mij redelijk nieuw concept, Jenaplan. Natuurlijk draait het voor mij om de kinderen, om ze te helpen en te begeleiden met alles wat er nodig is om een mooi mens te worden. Vandaar dat groepsleider voor mijn gevoel beter past dan leerkracht.

Wat is je hobby?

Ik vind sporten heerlijk om te doen. Ik houd daarom van voetballen (niet meer zo actief), tennissen en hardlopen. Daarnaast ben ik coach van een hockeyteam en sta elke zaterdag actief langs de lijn.

Piano spelen vind ik leuk en af en toe pak ik ook een gitaar om een beetje uit te proberen.

Waar kun je je 's nachts voor wakker maken?

Een lekkere grote kop soep. Vooral zelfgemaakte groente-tomatensoep is favoriet.

Wat staat er op je bucketlist?

Ik wil heel graag leren drummen.

Waar droomde jij als kind van?

Ik ben als 4-jarige begonnen met voetballen en heb tot mijn 15e de droom gehad om profvoetballer te worden. Dat is niet gelukt. Ik heb een heel mooi voetballeven gehad en heb daar vrede mee.