

De vijf vragen van Roos

Wat vind je het lekkerste om te eten?

Boerenkool met worst, daar kan ik geen genoeg van krijgen! Het is een heerlijk Hollands gerecht waar ik altijd van geniet. Mijn hart maakt dan ook een sprongetje van blijdschap als ik weer verse boerenkool in de winkel zie liggen. Dan weet ik dat mijn feestmaal weer op tafel kan komen!

Wat is je lievelingskleur?

Eigenlijk vind ik alle kleuren prachtig, maar als ik écht moet kiezen, ga ik voor groen! Ik draag graag groene kleding en vind het geweldig om de groenste plekken in de natuur te bezoeken. Naast groen ben ik ook gek op roze en blauw, daar word ik ook heel vrolijk van.

Wat staat er op je bucketlist?

Op mijn bucketlist staat bovenaan: de hele wereld rondreizen! Ik wil heel graag beginnen in Azië. Na drie maanden in Vietnam en een vakantie op de Filipijnen te hebben doorgebracht, ben ik helemaal verliefd geworden op de prachtige natuur en de ongelooflijk lieve mensen daar. Mijn droom is om nog veel meer van zulke bijzondere plekken op de wereld te ontdekken.

Waar droomde jij als kind van?

Vanaf groep 3 droomde ik er al van om juf te zijn! En die droom heb ik waar gemaakt. Ik zit nu in mijn vierde jaar van de Pabo en ben bijna klaar om mijn droom helemaal waar te maken. Maar stiekem komt mijn droom iedere maandag en dinsdag al uit, wanneer ik voor groep 3-4-5 sta bij de Langooregels.

Wat is je favoriete spreuk/quote?

Mijn favoriete spreuk is: "Alleen jij bepaalt hoe je je voelt." Ik vind het namelijk superbelangrijk dat je altijd jezelf mag zijn en je goed voelt over wie je bent, ongeacht wat anderen van je vinden of tegen je zeggen. Dat mag jouw fijne, gelukkige of trotse gevoel niet beïnvloeden!