

De vijf vragen van Monique

Waarom ben je op Het Mooiste Blauw komen werken?

Mijn kinderen hebben vroeger op de Wettenaer gezeten en ik kreeg hier op Het Mooiste Blauw nu de kans om dit vrijwilligerswerk te mogen doen. Zo kan ik de stamgroepleiders en de kinderen in de onderbouw ondersteunen. Ik vind het mooi om kinderen een veilig gevoel te geven en het vertrouwen te kunnen geven dat ze de rest van de basisschool goed kunnen doorlopen.

Waar droomde jij als kind van?

Ik wilde ballerina worden of verpleegster. Alleen ik moest Frans kennen als ik ballerina wilde worden en dat ging niet lukken. Verpleegster vond ik leuk, zodat ik voor mensen kon zorgen. Dit is toch een beetje gelukt.

Wat vind je het leukste om te doen?

Oma zijn en het werken met kinderen. En lekker bezig zijn met mijn hobby's.

Wat zijn je hobby's?

Kleertjes maken voor mijn poppen, kleertjes maken voor mijn kleinkinderen, kraamcadeautjes maken, kortom alles wat ik maar kan freubelen. Pinterest vind ik heerlijk om ideeën op te doen. Wat ik ook heel erg leuk vind is om thema's voor de school mee voor te bereiden.

Welke rare eigenschap heb je?

Van de hak op de tak schieten. Ik ben altijd met van alles en nog wat bezig, dat zelfs mijn kinderen zeggen: 'Mam, waar ben je nu weer mee bezig. Je was toch dat aan het doen?'