

## De vijf vragen van Daniëlle

### Waarom ben je stamgroepleider geworden? Waarom werk je op Het Mooiste Blauw?

Als kind droomde ik er al van om 'juf' (en mama) te worden. Allebei deze dromen zijn uitgekomen. Ik twijfelde tussen een creatieve opleiding en de PABO. Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn en ik vind het werken met kinderen heel erg leuk. Ik heb uiteindelijk de PABO gekozen zodat ik het allebei kon doen; twee vliegen in één klap!

Vanaf 2009 heb ik met veel plezier al die jaren gewerkt als leerkracht. Mijn passie voor het onderwijs is er altijd geweest, ook toen ik helaas lichamelijk ben uitgevallen in mijn zwangerschap. Na mijn zwangerschap en mijn ziekteperiode ben ik gaan kijken wat nog haalbaar is. De kans om leerkrachtondersteuner te worden op Het Mooiste Blauw liet ik niet schieten. Een nieuwe uitdaging! Een school waar ik mijn creativiteit kwijt kan, kinderen kan helpen en ondersteunen en dat samen met een prachtig team! Met veel plezier werk ik op deze unieke, creatieve en gezellige school.

### Wat is je hobby?

Ik geniet enorm van leuke dingen doen met mijn gezin. Het theater bezoeken, naar een museum gaan met onze museumjaarkaart, een eindje fietsen, wandelen, creatief bezig zijn, spelletjes spelen, met vrienden en familie lekker eten en kletsen, spelen en knutselen met onze zoon, weekendje weg en op vakantie gaan of gewoon lekker thuis zijn en daarna heerlijk ontspannen in een warm bad. Genieten van de kleine dingen!

### Waar kun je je 's nachts voor wakker maken?

Je kunt mij maar beter laten slapen, heerlijk vind ik dat.

Ken je dat? Kruip je 's avonds in je bed, koude voeten, koud lijf en je dan 's ochtends wakker wordt, het eindelijk lekker warm hebt en je juist dan je bed uit moet omdat de wekker gaat. Laat staan dat dit 's nachts

gebeurt... Nee, doe mij maar een heerlijke lange nacht slapen...!  
(Natuurlijk mag onze zoon mij altijd wakker maken als er iets is!)

### Wat is je favoriete spelletje?

Onze kast staat vol met spelletjes! Ik kan daar geen genoeg van krijgen. Van kleine korte dobbelospelletjes zoals qwixx, clever, knister en patchwork tot wat grotere spellen als Azul, bijna alles vind ik leuk. Ik speel ook heel graag spelletjes met onze zoon en zijn vriendjes en vriendinnetjes; Bunny Hop, kwartet, clever junior, set junior, memorie, keer op keer.

Ook de spelletjes van SmartGames vind ik erg leuk om te doen. Ik ben dol op spelletjes! (Behalve monopoly, daar vind ik dus helemaal niks aan)

Hou jij ook van spelletjes? Dan mag je me best een keer vragen om een spelletje te spelen, daar ben ik altijd voor in!

### Wat vind je het lekkerst om te eten?

Ik kan heel erg genieten van lekker eten. Ik zeg wel eens tegen mijn man: 'een leven zonder kaas is geen leven', zo lekker vind ik dat! Als ik dat nooit meer zou mogen eten zou ik denk ik wel wat ongelukkiger zijn 😞. De zelfgemaakte poke-bowl van mijn man met bloemkoolrijst is ook echt heel erg lekker!

### Welke rare eigenschap heb je?

Wist je dat ik de mascara van mijn wimpers met mijn vingers af zit te pulken op de bank als ik heel erg moe ben, geconcentreerd iets aan het kijken ben of me verveel?